

Uppsala, den 11 augusti

I mer än femtio år har Bibeln idag bidragit till att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Det tror vi verkligen på!

I många år gjorde vi det nästan uteslutande genom kvartalskriften Bibeln idag. Den fortsätter att vara till stor välsignelse för tusentals människor varje dag som läser Bibeln med hjälp av det tryckta häftet och våra appar.

Under senare år har vi satsat på nya resurser för individer, familjer och församlingar. Här kan vi nämna Bibelguide-serien och Insteget-serien, men även resurser för söndagsskolan, upptäckartärningarna och kortleken Ingångar. Vi har också satsat på flera appar, en podcast, och vandringar genom Bibeln. Förra årets stora satsning var "Här för att stanna"-projektet, där vår generalsekreterare Olof Brandt undersökte vilka faktorer som bidrar till att barn och ungdomar som växer upp i kristna familjer och församlingsmiljö väljer att stanna kvar i tron som vuxna. Dessa faktorer är högst relevanta för vår situation i Sverige, där många församlingar och samfund tyvärr ser att alldeles för många ungdomar lämnar både kyrkan och tron.

Allt det här kostar pengar. Vi säljer en del av dessa resurser, men intäkterna täcker sällan våra kostnader. Som resultat har Bibeln idag gått back nästan varje år de senaste 6-7 åren. Så kan vi inte fortsätta. Vi har bantat utgifterna så mycket det över huvud taget går, men om vi inte får in mer pengar kan vi bli tvungna att lägga ner Bibeln idag helt och hållet. Det vore en synd, för att Bibeln idag fyller fortfarande en viktig funktion inom svensk kristenhet.

Vi behöver alltså din hjälp. Vi behöver 100 nya prenumeranter till kvartalskriften Bibeln idag. Varför inte ge en gåvoprenumeration till en vän eller släkting? Vi behöver också människor som ställer upp som månadsgivare. Vi skulle vilja se 50 personer som ger 100 kronor i månaden för att fler familjer, barn, ungdomar och vuxna ska lära känna och följa Jesus Kristus. 100 kronor i månaden är ingenting - mindre än en dagens rätt i månaden! Är inte det värt det för att dina barn, barnbarn och bekanta ska lära känna Jesus och växa i tron?

Jag kan inte betona det tillräckligt. Utan din hjälp kommer vi att slå igen. Men med din hjälp kan vi slå igenom!

Herren välsigne dig!

Ray Baker

Ordförande, Bibeln idag

